

14^e

OPENLUCHTDIENST



**ALL
INCLUSIVE**

SPREKER
Arjen Niezen

MUZIEK
Connect

Programmaboekje



INHOUD

[Voorwoord](#)

[Groot is uw trouw, o Heer
Opwekking 123](#)

[Je mag er zijn
Opwekking voor kinderen 180](#)

[Met open armen - Schrijvers voor
gerechtigheid](#)

[Laat ons samen één zijn - Sela](#)

[Ik wens jou - Trinity](#)

[Heer die mij ziet zoals ik ben \(Psalm
139\) - The Psalm Project](#)

[Aan de maaltijd wordt het stil -
Opwekking 705](#)

[Houd vol - Kees Kraayenoord](#)

[Een toekomst vol van hoop - Sela](#)

[Jezus Overwinnaar - Eline Bakker,
Kees Kraayenoord, Reyer](#)

[Nawoord](#)

Welkom bij de Openluchtdienst!

We zijn enorm dankbaar dat we weer de mogelijkheid krijgen om je welkom te heten bij de 14e Openluchtdienst! Wat een zegen dat we hier, in Leerdam, gewoon in het openbaar, Zijn Naam groot mogen maken. Het feit dat we in een land leven waar vrede is, maakt ons extra dankbaar.

Een bijzonder welkom voor jou als je voor het eerst de Openluchtdienst bezoekt! Fijn dat je er bent! We hopen dat je je thuis voelt in deze dienst. En ben je hier vaker geweest, ook dan opnieuw enorm welkom! Fijn dat we met elkaar ongeveer een uur lang mogen zingen, bidden, luisteren naar en nadenken over een gedeelte uit de Bijbel.

Arjen Niezen spreekt over het thema 'All inclusive'. In de voorbereidingen van deze dienst kwamen we op het thema vanuit de volgende gedachten: We zien dat de maatschappij verhard en er meer tegenstellingen ontstaan. Het woord 'polarisatie' is tegenwoordig een begrip. Het is goed om te weten dat God IEDEREEN ontvangt. We worden door God geaccepteerd in wie we zijn: mensen alleen, met en zonder kinderen, mensen die leven als vluchteling, mensen met een andere geaardheid, mensen met verdriet, moeite, eenzaamheid en zorgen, mensen met dankbaarheid, vreugde en blijdschap... Iedereen is welkom bij God.

Terugkijkend op de afgelopen twee jaar, waarin het vanwege COVID-19 niet mogelijk was om een Openluchtdienst te organiseren, zijn we dankbaar dat we als organisatie het vertrouwen konden vasthouden om opnieuw een Openluchtdienst te mogen organiseren. Regelmatig kwamen we online bij elkaar om plannen te bespreken en uit te werken. En daar is een mooi resultaat uit

gekomen. We hebben namelijk in juni 2021 een prachtige video opgenomen, een alternatief voor de Openluchtdienst. Heb je hem al bekeken? Via onze website is hij te bekijken.

Naast dat we enorm dankbaar zijn om vandaag opnieuw een Openluchtdienst te mogen organiseren, missen we vandaag de aanwezigheid van één persoon die we graag in dit voorwoord willen benoemen. Op 4 juli 2021 is Jan Hoencamp overleden, de initiatiefnemer van de Openluchtdienst en de gedreven voorzitter van Leerdam Praise. Jan had een passie voor beeld- en geluidstechniek en ging altijd voor de beste kwaliteit. Maar boven alles ging Jan ons voor in het leven met God. Hij vertrouwde vast op zijn Hemelse Vader en hij had een passie voor het aanbidden van Hem door muziek. Die passie zal ons blijven inspireren en we zijn ervan overtuigd dat Jan die passie nu volmaakt mag uiten in de Hemel.

We hopen dat deze dienst, wat jouw situatie of gevoel ook is, een aanmoediging en inspiratie mag zijn,

wetende dat God van jou houdt, zonder uitzondering! Hij laat nooit los en Hij is overwinnaar!

Namens de commissie Leerdam Praise,
Peter de Graaf, André Hoencamp, Renate
Hooijer, Sieds Medemblik, Richard
Redelijkheid en Ineke Steijsiger



SAMENZANG VOOR DE DIENST

Samenzang

Groot is uw trouw, o Heer

Opwekking 123

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Samenzang

Je mag er zijn

Opwekking voor kinderen 180

Refrein:

Je mag er zijn.

Wie ik? Ja jij!

Je hoort er helemaal bij!

Wie ik? Ja jij!

Had je zeker niet gedacht?

Wie ik? Ja jij!

Je hoort er helemaal bij!

Wie ik? Ja jij!

Ook al ben je wat verlegen,
ook al lijk je een beetje stug.
Ook al heb je vieze handen
of je navel op je rug.

Refrein:

Je mag er zijn.

Wie ik? Ja jij!

Je hoort er helemaal bij!

Wie ik? Ja jij!

Had je zeker niet gedacht?

Wie ik? Ja jij!

Je hoort er helemaal bij!

Wie ik? Ja jij!

Ook al flap je met je oren
of ben je enig kind,
of in een kippenhok geboren
of heb je altijd tegenwind.

Refrein:

Je mag er zijn.

Wie ik? Ja jij!

Je hoort er helemaal bij!

Wie ik? Ja jij!

Had je zeker niet gedacht?

Wie ik? Ja jij!

Je hoort er helemaal bij!

Wie ik? Ja jij!

Ook al kan je niks onthouden,
is je geheugen net een zeef.
Ook al heb je rooie haren
en staan al je tanden scheef.

Refrein:

Je mag er zijn.

Wie ik? Ja jij!

Je hoort er helemaal bij!

Wie ik? Ja jij!

Had je zeker niet gedacht?

Wie ik? Ja jij!

Je hoort er helemaal bij!

Wie ik? Ja jij!

Ook al heb je slechte ogen
en een hele dikke bril.
Ook al heb je een hond
die maar niet luisteren wil.

Refrein:

Je mag er zijn.

Wie ik? Ja jij!

Je hoort er helemaal bij!

Wie ik? Ja jij!

Had je zeker niet gedacht?

Wie ik? Ja jij!

Je hoort er helemaal bij!

Wie ik? Ja jij

Samenzang

Met open armen - Schrijvers voor gerechtigheid

Kom, als je honger hebt of dorst.

Hier kun je eten, deel met ons.

Kom met je tranen en je pijn.

Hier is het goed, hier mag je zijn.

Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.

Hier ben je veilig, hier is rust.

Kom, met je wanhoop en verdriet.

Hier mag je weer een toekomst zien.

Met open armen word je ontvangen.

Refrein:

Welkom in Gods huis.

Welkom in Gods huis.

Welkom in Gods huis.

Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.

Hier word je liefdevol omarmd.

Kom maar, als niemand je verstaat.

Hier is een plek voor jouw verhaal.

Met open armen word je ontvangen.

Refrein:

Welkom in Gods huis.

Welkom in Gods huis.

Welkom in Gods huis.

Welkom, welkom thuis.

DIENST

► Welkom door organisatie

(we gaan staan, indien mogelijk)

Samenzang

Laat ons samen één zijn - Sela

Heer, U bent één: El Elohim,

als God de Vader, Zoon en Geest.

U laat volmaakte eenheid zien, die er altijd is geweest.

Drieenig God, U maakt ons één,
als kerk die van vergeving leeft.

U brengt ons samen,

U alleen, door de eenheid van de Geest.

Refrein:

Laat ons samen één zijn Heer,
verenig uw kerk door de kracht van de
liefde.

Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons
werkt;

voor de glorie van uw naam.

Niemand is minder, niemand meer;
wij zijn gegeven aan elkaar
door Jezus Christus onze Heer,
die ons lief heeft en aanvaardt.

Refrein:

Laat ons samen één zijn Heer,
verenig uw kerk door de kracht van de
liefde.

Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons
werkt;
voor de glorie van uw naam.

Samenzang

Ik wens jou - Trinity

Ik wens jou een dak boven je hoofd.
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol
met brood.
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht.
Dat de liefde van je leven op je wacht.

Ik wens jou genoeg om door te gaan.
Dat je rijkdom vindt door ook van weinig
te bestaan.
ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het
eind.

Refrein:

Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou.
Een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou. (2x)

Ik wens jou vrede toe om wie je bent.
Dat je lacht en huilt met alle mensen die
je kent.
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft.

Refrein:

Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou.
Een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou. (2x)

Ik bescherm je voor de wind en vind voor
jou een schuilplaats.
In de nacht maak ik een vuur want dan
word jij niet bang.
In het donker loop ik naast je als een
trouwe engel.
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven
lang.

(we gaan zitten)

► Introductie door Arjen Niezen

Samenzang

Heer die mij ziet zoals ik ben (Psalm 139) - The Psalm Project

Heer die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent U mij, U weet waar ik ga,
U volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houd bewogen,
't ligt alles open voor Uw ogen.

Wat mij ten diepste houd bewogen,
't ligt alles open, 't ligt alles open,
't ligt alles open voor Uw ogen.

U bent mij overal nabij,
Uw ogen waken over mij,
van toen ik vormloos ben ontstaan,
U wist hoe het zou verder gaan.

O God, hou mij geheel omgeven
en leidt mij op de weg van 't leven.

O God, hou mij geheel omgeven
en leidt mij op, en leidt mij op, en leidt
mij op de weg van 't leven.

En leidt mij op, en leidt mij op,
ja, leidt mij op de weg van 't leven.

► Bijbellezing

Romeinen 3: 10 - 12 en 19b - 31 Het Boek

¹⁰ Het staat zo in de Boeken: 'Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand.

¹¹ Er is niemand verstandig. Er is niemand die echt zijn best doet om God te vinden.

¹² Alle mensen hebben zich van God afgekeerd, zij zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan! Niemand doet wat goed is, zelfs niet één.

^{19b} De hele wereld is schuldig tegenover God. ²⁰ Ook al houdt men zich aan de wet, dan nog gaat men voor God niet vrijuit.

Het enige wat de wet doet, is de mens bewust maken van zijn zonde. ²¹ Maar nu is aan het licht gekomen dat God de mens buiten de wet om vrijspraak wil geven.

Daar is in de Boeken al op gewezen. ²²

Deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen die in Hem geloven, wie zij ook zijn. ²³ Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. ²⁴ Maar God is zo goed en

vergevend hen weer aan te nemen—zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend—omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd.²⁵ God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Door zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God gaat namelijk voorbij aan de zonden die eerder gepleegd waren,²⁶ om uiteindelijk, in deze tijd, te laten zien hoe rechtvaardig Hij is. Dat doet Hij door iedereen die in Jezus gelooft, vrij te spreken.²⁷ Waarop kunnen wij ons dan nog beroemen? Nergens op! Waarom niet? Omdat we niet met God in het reine kunnen komen door ons aan de wet te houden.²⁸ Wij komen met God in het reine door op Jezus te vertrouwen en niet door stipt de wet na te leven.²⁹ Is God alleen de God van de Joden? En niet ook de God van de andere volken?³⁰ Natuurlijk, er is maar één God. Hij spreekt Joden én andere mensen vrij op voorwaarde dat zij in Jezus Christus geloven.³¹ Betekent het dan dat wij door ons geloof in Jezus Christus de wet buiten werking stellen? Nee, integendeel. Dan doen wij juist wat de wet zegt.

► Bijbeluitleg - thema 'All Inclusive'

Samenzang

Aan de maaltijd wordt het stil - Opwekking 705

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Refrein:

Toon Mijn liefde
aan de ander,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil

en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Refrein:

Toon Mijn liefde
aan de ander,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.

► **Collecte**

De collecte die wordt opgehaald is bedoeld voor de onkosten die worden gemaakt om het organiseren van de Openluchtdienst mogelijk te maken.

Hartelijk bedankt voor je bijdrage!

Samenzang tijdens de collecte

Houd vol – Kees Kraayenoord

Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons
klaar.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn ge-
gaan,
nu geven wij niet op.

Het zijn de schouders waarop wij mogen
staan.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

► Gebed

Samenzang

Een toekomst vol van hoop - Sela

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht!
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen. (2x)

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

► **Sluiting door organisatie**

(we gaan staan, indien mogelijk)

► **Zegen**

Samenzang

**Jezus Overwinnaar - Eline Bakker,
Kees Kraayenoord, Reyer**

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.

Elke storm verstilt door de klank van Uw
stem
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt
neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote
Naam
Jezus, overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel
gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er
regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote
Naam.
Jezus, overwinnaar!

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote
Naam.
Jezus, overwinnaar!

Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen

Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote
Naam.
Jezus, overwinnaar!

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote
Naam

Jezus, overwinnaar!

Jezus, overwinnaar!

Jezus, overwinnaar!

Fijn dat je aanwezig was in deze Openluchtdienst!

Vragen of opmerkingen?

Mocht je belangstelling hebben om gewoon eens verder te praten, heb je vragen of wil je reageren op de Openluchtdienst? We vinden het leuk om van je te horen! Spreek gerust iemand aan van de organisatie (wij zijn herkenbaar aanwezig in de blauwe shirts of met een badge) of neem contact op via

info@leerdampraise.nl

.....

15e Openluchtdienst
Zondag 11 juni 2023

.....

Volg Leerdam Praise!



facebook.com/LeerdamPraise



instagram.com/leerdampraise

Wil je nog even nagenieten van deze dienst? Foto's en video's plaatsen we op onze socialmedia kanalen. En breng gerust eens een bezoekje aan

www.leerdampraise.nl! Op de website staan de laatste nieuwsberichten, foto's van evenementen (ook van de afgelopen jaren) en verdere informatie over de organisatie en geplande activiteiten.

Wil je nagenieten of meer indruk krijgen van onze activiteiten? Bekijk eens korte impressies van Openluchtdiensten en Praiseavonden via www.youtube.nl

Kerken en sponsoren

Leerdam Praise bedankt de volgende sponsoren voor hun bijdrage om de Openluchtdienst 2022 mede mogelijk te maken:

Boek & Co

Bogerd's IJzerhandel

Bakker de Jager

LMB De With

Loft 17

Peter Balsters Slaapcomfort

Puper Hoveniers

Slijterij Het Span Moorkoppen

Van den Beukel Assurantiën/

Regiobank

Versluis Optiek

Vishandel Peter de Graaf & Zn

Met medewerking van:

Gemeente Vijfheerenlanden

Rode Kruis afdeling Vijfheerenlanden

Leerdam Praise wordt ondersteunt door de kerken:

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Hervormde Gemeente (PKN - Grote Kerk en Pauluskerk)

Nederlands Gereformeerde Kerk

Wordt vriend van Leerdam Praise!

Om de jaarlijkse Openluchtdienst te kunnen blijven organiseren zijn wij afhankelijk van financiële bijdragen uit de deelnemende kerken, sponsoring en giften. Jij kunt hierin een belangrijke rol spelen. Wij zouden het erg fijn vinden als je, als persoon of organisatie, ons werk financieel wilt steunen. 'Vrienden van' ontvangen o.a. (minimaal) twee keer per jaar een nieuwsbrief.

**Ja! Ik wil Vriend van
Leerdam Praise worden!**

Wilt u vriend worden tik dan op
bovenstaande knop of ga naar
leerdampraise.nl/vrienden-van/

