



Nieuwsbrief Leerdam Praise

Jubileumeditie !

12,5 jaar bestaan Leerdam Praise

En dan is het zover. Tijdens de laatste Openluchtdienst hebben we het al kenbaar gemaakt: we gaan ons jubileum vieren op

zaterdagavond 2 februari 2019
19.30 uur in het Dak te Leerdam

We zullen met elkaar liederen zingen en er zullen ook enkele "luisterliederen" zijn. We hebben die avond een korte pauze.

De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door de Leerdam Praise Band en, met name na de pauze, zal de zandkunstenaar Immanuel Boie tijdens meerdere liederen optreden. Lees in een apart bericht in deze nieuwsbrief het indrukwekkende verhaal wie zandkunstenaar Immanuel Boie is.

We hebben een kaartverkoop ingesteld. De kosten van de kaarten hebben we zo laag mogelijk gehouden. Bestel op tijd want: vol = vol.

Voor "vrienden van" is een gratis kaart te verkrijgen. U krijgt een email maar daarin de instructies. Het belooft een geweldige avond te worden en we vragen of u onze voorbereidingen in uw gebed wilt opnemen.

Alle verdere informatie komt op de website en social media.

Alvast een voorproefje? Kijk op:

[Youtube naar het lied Adembenemend](#) met Immanuel Boie



Jaargang 6, nummer 17
november 2018

Agenda:

Zaterdagavond 2 februari 2019:

12,5 jarig bestaan Leerdam Praise

Zondag 2 juni 2019:
13e openluchtdienst

 leerdampraise@gmail.com

Volg ons op  

 www.leerdampraise.nl

Verslag van de 12e openluchtdienst—10 juni 2018

10 juni j.l. hebben we de 12e openluchtdienst mogen vieren. Wederom hadden we weer prima weersomstandigheden.

De spreker Jan van den Berg hield een korte meditatie.

De samenzang werd begeleid, zoals de afgelopen jaren, door de Leerdam Praise Band.

Wat zijn wij in Nederland toch rijk gezegend om deze activiteiten in alle vrijheid in de buitenlucht te mogen organiseren.

Na de dienst waren er veel mensen die onder het genot van koffie/thee of iets fris bleven napraten (zie rechter foto). Fantastisch om dat te zien.



Meer informatie over deze dienst op onze nieuwe website.





Nieuwsbrief Leerdam Praise

Jubileumeditie !

Wie is Immanuel Boie? Lees hieronder het indrukwekkende verhaal....

GENK - Immanuel Boie was altijd al een beetje anders. Hij groeit op in een gelovig gezin zonder tv. Dat dwingt hem om naar buiten te gaan en aan de slag te gaan met z'n handen. Hij wordt docent muzische vorming en vindt uiteindelijk zijn grote creatieve liefde in de zandkunst. Hij verwerkt het verlies van zijn zoon door het maken van kunstwerken.

Zandtekenen is geen populaire kunstvorm. Immanuel is één van de twee zandtekenaars in België. Hij ontdekte het via een vriend die hem filmpjes toonde van de Oekraïense Kseniya Simonova. Zij won Ukraine's Got Talent met haar zandtekeningen. "Aan de hand van haar YouTube filmpjes vond ik dat het er eigenlijk niet zo moeilijk uitzag. Dus probeerde ik of ik het zelf ook kon", zegt Immanuel.

[Lees hier verder het gehele verhaal](#)

JUBILEUM AVOND

.....12,5 JAAR.....

LEERDAM PRAISE

dank voor ontelbaar veel zegen



2 februari 2019 19:30

Party Centrum 'Het Dak' | Toegang € 3,50

met **zandkunstenaar Immanuel Boie**
en de **Leerdam Praise band**

Bestel online kaartjes: **LeerdamPraise.nl**